

Avskedssång till Alf

Mel: Ungmönen på Kåringön. Text Olof Gullberg

Han kom från staden uti väster, grönskande Ekenäs.
Om honom skall vi nu berätta, mannen med fart och fräs.
Han fått till stånd båd´ stort och smått, uppgifter sköts med fart.
Att han var bossen ibland oss, det var ju så självklart.
De allra svåraste av bekymmer, som mötte oss nån´ gång ibland
dem skötte Alf om, dem tog han hand om.
Ja, allt vi lämnade i hans hand.
På Junghans hände det ju så mycket och alla ville ju vara med
Vi möttes tisdag, ja, mitt i veckan,
i grupper jobbade alla med.
För när vi glomat och haft det tråkigt, det vet ju alla som
pensionär,
att vi skall samlas och ha det trivsamt i ljusa villan som är oss kär.
På trappan mötte vi Alf, som lyste och bjöd oss alla sin varma
hand.
Vi blev allt flera, och det är bra
nog så bra för oss, ja vi tror väl de.

Han sysslar med så mycket viktigt, mannen från Ekenäs.
Problemen kan väl lösas, tycker mannen med fart och fräs.
Han fått till stånd båd´ stort och smått, uppgifter sköts med fart.
Att han var bossen ibland oss, det var ju så självklart.
De allra svåraste av bekymmer, som mötte oss nån´ gång ibland
dem skötte Alf om, dem tog han hand om.
Ja, allt vi lämnade i hans hand.
På Junghans hände det ju så mycket och alla ville ju vara med
Vi möttes tisdag, ja, mitt i veckan,
i grupper jobbade alla med.

För när vi glomat och haft det tråkigt, det vet ju alla som pensionär,
att vi skall samlas och ha det trivsamt i ljusa villan som är oss kär.
På trappan mötte vi Alf, som lyste och bjöd oss alla sin varma hand.
Vi blev allt flera, och det är bra
nog så bra för oss, ja vi tror väl de.